

EL AGBAR



MFO DutchPost

Editie: donderdag 27 oktober 1994

Prijs: \$ niets,00

Jan van België

Over de borstwering van het kamp leunden twee militairen. Ze waren gehuld in rafelige uniformen en de hoogste in rang bewoog zich geruisloos voort op gelapte kisten. Zijn naam was Jan van België en dat hij slechts overste was kwam omdat hij tot een vergeten groep behoorde. Want hij was in zijn tijd een geducht man van het Wapen, die het ver had kunnen brengen. Doch nu bewoog hij zich traag en lusteloos over de kantelen en richtte zijn speedgun op een bewegende stip in de verte. 'Vents komt hierheen,' mompelde hij. 'Zwaait met iets. We moesten er maar eens een schot aan wagen, Laurickx.' 'Wacht even, overste,' zie de kapitein dringend. 'Uw orders waren om iedere onderhandelaar te woord te staan.' 'O, is dat zo?' hernam zijn meerdere vermoed. 'Hm, orders zijn orders kapitein!' 'Tot uw orders,' zei Laurickx, saluerend. 'Overigens,' vervolgde de overste, 'nu door zijn veldkijker loerend, 'dit is een rare. Zwaait zwarte vlag. Wat betekent dat?' 'Dat betekent, dat hij geen wit overhemd heeft om mee te zwaaien,' zei de kapitein. 'Hij heeft zijn jasje aan een tak gebonden, ziet u wel?' De overste van België liet zijn kijker zakken en blikte de ander getroffen aan. 'Geen wit overhemd?' herhaalde hij peinzend. 'Dat geeft te denken! Hm. Vents moet bondgenoot zijn. Laat hem binnen; zal hem te woord staan.' 'Tot uw orders,' riep de kapitein en hij snelde heen.

Zo werd Sjaakie Signaal dus binnengelaten in het kamp en voor de overste geleid. Deze zat naast zijn kapitein aan een ruw houten tafel en staarde lusteloos naar zijn bezoeker. 'Warempel,' sprak hij. 'Geen wit overhemd. Een bondgenoot, wed ik. Zeker generaal!' riep Sjaakie met gemaakte opgewektheid uit. 'Natuurlijk een bondgenoot!' 'Ik ben geen generaal,' zei de heer van België wrevelig. 'Ik ben luitenant-kolonel. Men heeft mijn bevordering vergeten sinds ik hier de toegangsweg naar het buitenland bewaak.' 'Ach, wat naar!' prevelde de ander meewarig. 'Dat moet een vergissing zijn.' 'Sterker nog,' hernam hij. 'Het is een vergissing. Ik ben hierheen gestuurd om te melden, dat u wordt afgelost.' 'Dat kan niet,' sprak de kapitein. 'Dit kamp is vergeten. Deze corridor trouwens ook.' 'Waarom zitten jullie hier dan nog?' vroeg de bezoeker bevreemd. 'Orders,' zie de kapitein droogjes. 'Maar wie ben jij, meneertje? Wat kom je doen, huh?' De heer Signaal schraapte gewichtig zijn keel. 'Ik ben een afgezant van de regering,' zo sprak hij. 'Dit kamp is niet vergeten; integendeel. Men bewondert uw trouwe plichtsbetrachting men is u dankbaar voor de vervulling van uw gewichtige taak. Eh... kan ik u even onder vier ogen spreken luitenant?' 'Zeg maar overste,' bromde de officier. 'En onder vier ogen spreken kan hier niet!'

Iedereen weet alles van iedereen. Zeg wat je te zeggen hebt. Was is dat met die aflossing?' Signaal boog zich over de tafel en liet zijn stem dalen. 'De regering,' zo sprak hij, 'heeft besloten om de kolonel hier af te lossen en hem te bevorderen tot generaal honoris causa. Maar het Centrum Vol Verrassingen heeft daar lucht van gekregen. 'Het CVV?' vroeg de kapitein. 'Dat doet er niet toe,' zei de overste korzellig. 'Laat meneer even uitpraten Laurickx.' 'Het CVV,' hernam de bezoeker haastig, 'stuurt een losgeslagen rotatie naar dit belangrijke kamp. Rotatie 74. De rotatie-commandant zal zich uitgeven voor de vervanger van kolonel van België. 'Dat is nu jammer,' zei de overste achteroverleunend. 'Ik dacht even dat ik echt afgelost zou worden.' 'Kom, kom, overste,' sprak de kapitein afkeurend. 'Plicht is plicht en orders zijn orders. Was doen we met die rotatie? Krachtig aanpakken stel ik voor.' 'Juist! riep Signaal uit. 'Dat is wat de regering verwacht! Krachtig aanpakken! Korte metten maken! Deze rotatie is een gevaar voor dit waardevolle kamp en voor deze gewichtige toegangsweg.' 'Waardevolle kamp?' prevelde de officier terwijl hij zijn lusteloze blik over de vervallen muren liet glijden. Toen haalde hij zijn schouders op. 'Goed,' besloot hij zuchtend, 'we zullen korte metten met deze rotatie maken.'

De Marechaussee ????

26 oktober bestond de koninklijke Marechaussee 180 jaar. Helaas wist niemand ons te vertellen wat "Marechaussee" betekent. Daarom hebben we contact opgenomen met de bekende militair historicus (duty call!) Arnold van Nieuwenhuizen, die maar liefst twee verklaringen gaf: "Marechaussee" is afgeleid van het Frans. Het tweede deel van het woord komt vermoedelijk van het woord "chaussure" (schoeisel) of "chasser" (jagen)

terwijl "mare" het oud nederlands woord is voor verhaal. De verklaring is nu, dat Marechaussee niets anders betekent dan het nalopen van een verhaal oftewel het verifiëren van feiten, hetgeen inderdaad een belangrijk deel van de taak van de Marechaussee is. Echter, uit historische bronnen blijkt dat er een tweede, en logischer, verklaring is. "Mare" is latijn voor "zee", chaussee zou afgeleid zijn van "chasser"

(jagen). Voordat de Marechaussee aan hun huidige benaming kwam, heetten ze "gendarmarie". Het verhaal wil nu, dat in het begin de leden van de marechaussee niet zo slim waren, echte gendarmen dus. In de kop van Noordholland was er een brigadecommandant (al hete dat toen anders), die op een morgen wakker werd, naar de zee keek en zich te pletter schrok. Er stond veel minder water dan gisteren! Dus alle mannen opdracht geven om

met emmers en teilen zoveel mogelijk water naar de zee te dragen. Tot zijn opluchting zag hij dat het hielp. Na ongeveer 6 uur sjouwen stond er gelukkig weer net zoveel water als de dag er voor. Maar de volgende morgen... .. het zelfde verhaal. Enfin, na drie weken floot een van de plaatselijke boeren, die slimmer was, hem in. Vermoedelijk betekent "Marechaussee" dus gewoon "de zee najagen". Aldus de verklaring van de militair historicus Arnold van Nieuwenhuizen

PRAATJE POT VAN DE OVERSTE

Met genoegen kijk ik terug op de klaverjas-avond van 21 oktober j.l.. Het was gezellig en het is altijd goed om wat van cracks te leren! Proficiat Paul met het doorgeven van de fakkel aan Rinus. Rinus, maak er wat van.

Waar ik steeds meer moeite mee begin te krijgen is de wijze waarop enkelen van ons met alcohol omgaan. Een behoorlijke borrel drinken is één, je elke avond domweg vol laten lopen (een andere uitdrukking heb ik er niet voor) is iets geheel anders. Bij mij scoor je daarmee niet. Daarna met een behoorlijke slok op anderen uit de slaap houden is helemaal behoorlijk, keur ik absoluut af. Als je jezelf niet in de hand kunt houden, ga dan naar een van de patio's. Daar kun je net zoveel zuipen als je wilt en hebben de ande-

ren er geen last van. Denk daarbij wel aan het feit, dat ik niemand met een kegel op dienst wil zien komen. Op 1 november a.s. worden 15 leden van ons contingent bevorderd tot wachtmeester der eerste klasse. Dat wil zeggen, als ze slagen voor de op 31 oktober a.s. af te leggen test! Langs deze weg alvast van harte gelukgewenst en succes met de proeven.

Donderdagavond hebben we met elkaar een barbecue, organisatoren alvast bedankt. Volgende week weer een clean-up day, maak de borst maar nat. Tenslotte op 3 november een wijn/kaasavond met de Fransen en op 4 november a.s. wederom een volleybal-toernooi. Het leven is zwaar, maar boeiend in de Sinai!

Op 24 oktober j.l. kreeg ik van de am-

bassade te Cairo het bericht, dat ook onze ambassadeur aldaar ons op

Dutch-Day met een bezoek zal vereren. Ik denk, dat we met elkaar en met de Force een hele leuke dag tegemoet zullen gaan en op deze wijze als Dutchies in stijl afscheid zullen nemen. Binnenkort zal een ieder v.w.b. zijn/haar rol op die dag benaderd worden.





EL AGBAR



MFO DutchPost

Page 2

Holyland Tour in vogelvlucht

Op 14 oktober 1994 verzamelden de Tourgangers zich om 08.00 uur bij de bus. Op het juiste tijdstip vertrok de bus richting Israël. Toen we langs het Yom Kippur monument reden vertelde de gids dat dit oorlogsmonument is verplaatst. Eerst stond het in El Arish. Bij de teruggave van de Sinai' aan Egypte heeft men dit monument verplaatst. Om twaalf uur 's-middags waren we bij de Masada, daar gingen we met de kabelbaan naar boven en bekeken we het fort. Van boven af waren de contouren van diverse stellingen van de Romeinen goed te zien. Na dit bezoek werd er gezwoomen, of was het drijven, in de Dode Zee. Diverse foto's zijn er gemaakt. De een had een El Agbar in de hand de ander de Penthouse™. De meesten douchten zich hierna minimaal twee keer. Hierna zijn we met de bus verder gereden naar Jerusalem en hebben we overnacht in het Ariel hotel.

Op 15 oktober 1994 om 08.00 uur vertrokken we naar Bethlehem. Hier gingen we naar de plaats waar Jezus geboren zou zijn. Nabij de kerk hoorden we gebonk tegen de bus en men riep dat er stenen tegen onze bus werden gegooid. De plaats waar vrede zou moeten heersen is vol argwaan en agressie. Later zien we dat overal bij

kerken en heilige plaatsen militairen aanwezig zijn.



Nadat we de bus hadden verlaten gingen we richting Geboorteplek/kerk van Jezus. De rondleiding was perfect, alles werd uitgelegd door onze gids. Hierna gingen we weer op weg naar Jerusalem. Wat we toen zagen was realistischer dan op de TV. Op de straat voor de kerk en het politiebureau was al het verkeer één chaos. We zagen dat vier tot vijf politieagenten in groene kleding een auto aanhielden en doorzochten. Als je hier als politie moet werken dan mag je wel erg stressbestendig zijn. Uiteindelijk kwamen we in Jerusalem en werd de bus zo dicht mogelijk bij de Klaagmuur gestald. Hier kregen we van de gids een perfect rondleiding door de Oude Stad. Alle aspecten die met Jezus te maken hebben en wat wij rond de Pasen herdenken, kwamen duidelijk naar voren. Na wat rust vertrokken we richting Tiberias aan het meer van Galilea. Tijdens de rit zagen we in de verte Nazareth liggen. Uiteindelijk arriveerden we in Tiberias, waar we overnachtten in het Holiday Inn hotel. Dichtbij ons hotel was een heetwater bron. Vroeger genoten de Romeinen ervan, nu is het

een systeem om de omliggende hotels te voorzien van geneeskrachtig, warm water.



Op 16 oktober 1994, omstreeks 08.00 uur vertrokken we weer en reden we langs de oevers van het meer van Galilea. Het meer is feitelijk een verbreding van de rivier de Jordaan. Wij stopten even bij de plek in de Jordaan waar sinds de doop van Jezus al vele mensen gedoopt zijn. Aan de noorzijde van het meer bezochten we de stad Capernaum. Dit is de stad waar Jezus langere tijd heeft gewoond en zijn tochten ondernam. Vervolgens gingen we richting Middellandse Zeekust naar Caesarea, waar we het Romeinse Aquaduct en het Amphitheater bezochten. Vervolgens bezochten we in Netanya nog een diamantslijperij, waarna de gids afscheid van ons nam en de chauffeur ons naar Rafah Border bracht. Al met al een zéér geslaagde tour. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Wist U Dat:

- De schipper lege flessen spaart om sterke drank naar huis te sturen
- Hij per fles sterke drank 7 waterflessen nodig heeft
- De kinderbijslag omhoog gaat
- Henriëtte nu ook aan kinderen wil beginnen
- Zij dit alleen zegt als Bert aan het duiken is op zuidkamp
- Bert er dus niets vanaf weet zolang hij dit niet leest
- Sjaak d. G. voor de tweede keer in z'n leven heeft gedart
- Sjaak L. niet van hem kan winnen
- Hij dan begint te vloeken
- Hij misschien gewoon niet kan darten?
- Paul D. niet laatste was met klaverjassen (11e plaats)
- Rinus in zijn hok ook pennen en speelkaarten HAD liggen
- Hij kaart als een natte dwiel
- Hij kans maakt op de titel van het volgende klaverjasavondje
- H.J. z'n enige hoogtepunt op CP1A krijgt
- Hij daar dan met z'n vingers mag eten
- H.J. gaat scheiden van FREDDIE
- Hij in Holland vreemd is gegaan
- Sheila voordat ze naar Jerusalem ging alle moeite deed om een plattegrond te krijgen
- Zij in Jerusalem erachter kwam dat het kaartje nog in de auto lag
- Zij samen met Astrid toch alles gevonden had
- Sheila Israël met België vergelijkt
- Zij in België alle snelheid uit haar auto haalt

- die erin zit
- Zij en Astrid wel verdacht vroeg terug waren in Noordkamp met de 1908
- De 1908 nagenoeg geen brandstof meer had
- Dit een gevolg kan zijn van te hard rijden
- De VAN zelfs niet meer wil starten
- Alex hier meer van weet
- Dit ook met een brandstof probleem te maken had
- Beide auto's nu weer netjes afgetankt zijn
- De nieuwe weg naar El Arish nu bijna twee weken open is
- Ben J. al meteen stenen naar de auto gegooid krijgt
- Dit misschien ook wel met speeding te maken heeft
- Hij net zoals de Fiji's de daders ook wilde pakken
- De stenengooiers al bij de kapper zaten voordat hij zich uit de auto had gewurmd
- Hij wel exact de afstand wist te vertellen waar de stenen op hem af kwamen
- De FMPU hier wel blij mee was
- Ze nu tenminste een case hadden
- Lau terug is van vakantie
- Iedereen op de FMPU station zich nu strikt aan de koffietijden houdt
- Niemand weet of dit nu toeval is
- Toen Lau een huis met garage kocht
- Z'n auto niet in de garage paste
- Of z'n garage te klein is
- Of z'n auto te groot is
- Het laatste zo bleek te zijn
- Hij dus gewoon boven z'n stand rijdt

- Sjaak d. G. op zuidkamp deel wilde gaan uitmaken van de FMPU
- Hij ook een stroere FMPU™ armliet wilde dragen
- Dit uiteraard werd geweigerd
- Hij toen erg beteuterd keek
- Het comcen duikteam afgelopen donderdag begonnen met snorkelen op Herb's beach
- Zij vreemde vissen zagen
- Zij ineens een echte "LIFE GUARDIUS NUDISTIUS" (naakte badmeester) zagen
- Lex behoefte heeft aan naaktzonnen
- Susan op dat moment PAPPARAZZI wordt
- Ben J. nog steeds wacht op de juiste maat duikpak
- Het comcen duikteam werd voorzien van een loodgordel van 8kg voor overgewicht
- Het bleek dat Ben J. toen nog steeds te LICHT was
- Hij nog 2kg nodig had om te zinken
- Ester niet in de El Agbar wil staan
- Zij nu dus toch in de krant staat
- Het morgen weer weekend is

