



EL AGBAR

MFO DutchPost



Editie: donderdag 22 december 1994

Prijs: \$ Nothing,00

OVERSTE PRAET

Na mijn uitvoerige bijdrage van afgelopen week dit keer een wat korter stukje i.v.m. mijn vakantie.

Langs deze weg wil ik een ieder danken voor de wijze waarop steun is geleverd aan het bezoek van bgen Roos. Op 18 december j.l. heb ik in Tel Aviv afscheid van hen genomen. Ze waren vol lof over de wijze waarop wij ons alhier manifesteren. Tevens weten ze weer precies met welke problemen wij alhier geconfronteerd worden. Helaas voor de Force en de MFO hadden ze niet een oplossing bij zich voor onze aflossing in mei a.s..

Mevrouw Place (de journaliste van het Nieuw Israelisch Weekblad) stuurde op het laatste moment een fax

met de boodschap dat ze helaas niet kon komen. Ik kan nog niet inschatten of ze in de nabije toekomst alsnog een poging zal doen ons met een bezoek te vereren.



Ik maak van deze gelegenheid gebruik om met name de verlofgangers (als ik ze niet meer zie) maar ook de "thuisblijvers" zeer fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen. De laatste hoop ik overigens in Noord- of Zuidkamp met de feestdagen aan te treffen.

Ikol J. Vlaming

Uit een FMPU rapport.

Door de FMPU is 's-nachts om 02.30 uur een militair aangehouden die zich verdacht ophield achter een hootch. De man verklaarde dat hij voor de buitenwereld en voor

zijn familie gestopt was met roken doch er eigenlijk niet buiten kon.

Hij had een pakje shag en een doosje sigaren verstopt onder een boom achter genoemde hootch en wanneer hij dacht dat iedereen sliep ging hij

onder het mom van -even de kanarie uitlaten - in het geniep even roken.

Nadat hij samen met de FMPU een sigaartje had gerookt en had beloofd niet meer in het geniep te roken is hij heen gezonden.

Het betreffende FMPU personeel heeft beloofd er niet met zijn familie over te praten.



DE GYPPIIN

Als een Gooise kakker op de Keizersgracht gaat wonen, wil hij nog wel eens de typische Amsterdamse sfeer gaan roemen, maar valt onmiddellijk door de mand bij woorden als 'haringmannetje' of 'sigarenboertje'.

Een van mijn broers vertelde mij ooit over een feestje op een van de grachten en daar hadden alle ouders hun kinderen op de eerste Openluchtschool in het betere Zuid. Dat is een neger- en Turkloze kakschool in de Amsterdamse Cliostraat. Natuurlijk hadden de Amsterdamse carrièrejagers een probleem met het halen en brengen van hun kiddo's en toen een van de moeders opperde een tweedehands busje te kopen en die door een WAO-ertje te laten besturen, was voor mijn broer de maat vol. Hij zocht een plek om stevig te kotsen en zette het zuipen in een echt café voort.

De Amsterdamse grachtengordel, Blaricum, Aerenhout, Wassenaar en al die chique plekken van ons land ken ik beter dan wie ook en elke keer als ik weer denk dat ik het bekakste heb ontmoet, wordt het de week erop toch weer een slag erger.

Is mijn generatie kakkers slechter dan die van mijn ouders? Ja!!! Schaamteloos veel slechter zelfs. Zeker nu ze een nieuw speeltje hebben ontdekt. De au pair ofwel de Gyppin. Wat is een Gyppin? Een Gyppin is een Egyptische vrouw met veel honger en weinig financiële eisen, die voor een kleine vijfhonderd gulden per maand de kinderen doet, wast, kookt, strijkt en in datzelfde bedrag zit ook nog drie avonden per week oppassen. De meisjes werken veertig uur per week en dat komt dus neer op iets meer dan drie gulden per uur. Indrukwekkend. Je moet ze nog wel verzekeren en ze prikken elke avond een vorkje mee, dus komt er maandelijks nog een behoorlijk bedrag bij.

Ik ben bang dat er op de Larensche Mixed Hockey Club een broekrok tegen haar vriendin durft te bekennen dat hun Gyppin gewoon mee aan tafel zit en dit onder het motto: wij zijn niet zo erg als de rest. Een Gyppin heeft natuurlijk veel voordelen. Ze is niet alleen feodaal goedkoop maar meestal ook erg gelovig en dat houdt in dat ze 's nachts niet gaat sloeren en slampen in de plaatselijke discotheek. Daarbij stuurt ze al het geld naar het vaderland en daar kunnen ze een paar dubbeltjes meer zeker gebruiken. Dus nog even vijf uurtjes extra oppassen voor een tientje doet ze graag. En het belangrijkste: ze klaagt niet. Niet alleen omdat haar Engels daar te gebrekkig voor is, maar ze is ook veel te bang dat ze weer naar huis wordt gestuurd. Op de Hilversumse Golfclub schijnt al een

echtpaar met twee Gyppinnen rond te lopen en ik ben bang dat dat binnenkort trend wordt. Een Gyppinnetje extra.

Als de Gyppin binnenkort met handen en voeten verteld over haar broers die in de Dodenstad van Cairo woen, komt ongetwijfeld de vraag of daar ook niet eentje van deze kant uit wil komen. Voor de tuin en voor klusjes. Wij willen jouw broer best helpen!!!

Dan doe je het echt goed in de raad van bestuur. Als je tussen de cijfers door kan vertellen over je twee Gyppinnen en je Tuinsadiki.

Dronken grapje op de herenplee: wat is het verschil tussen een Gyppin en een Golden Retriever? De hond komt niet altijd als je fluit.

Vrij naar Youp van 't Hek.



EL AGBAR



MFO DutchPost

Page 2

OVERSTE PRAET DOOR DE MAJOOR

Het einde van het jaar nadert, de winter is begonnen en we leven nu in de donkere dagen voor Kerst. Morgen (vrijdag) is er nog een werkdag en dan staan we voor een lang weekend. Het zal volgende week extra rustig zijn, omdat het het zogenaamde Holiday Season is. Velen zijn op vakantie, hetzij naar huis, hetzij in de omgeving. Sommigen grijpen de gelegenheid aan om persoonlijk te gaan kijken in Bethlehem, waar 2000 jaar geleden de basis werd gevormd van het huidige Kerstfeest. Maar gezien de prijzen in dit hoogseizoen besloten anderen weer om juist in het kamp te blijven of om uit te wijken naar Zuidkamp, waar de zon nog volop voor aangename temperaturen zorgt. Daarnaast is er nog een enkeling die gewoon moet werken, omdat we ook in het weekend willen eten, drinken, stroom willen hebben, TV willen kijken, etcetera. Ook van ons contingent gaan de shifts gewoon door. Speciaal voor hen wil ik zeggen: Zalig Kerstfeest!

Na de veelbewogen afgelopen weken wordt het wellicht wat rustiger. Echter, wanneer het rustiger wordt krijgen details meer aandacht en worden plannen

en orders op allerlei punten bijgevoeld. Een van de doornen in het oog van de Force Commander is het grote aantal ongevallen met MFO-voertuigen in de afgelopen maanden. Naast het leed wat veroorzaakt wordt als er mensen bij betrokken zijn, heeft het ook voor de materiele inzetbaarheid gevolgen. Daarbij wordt steeds duidelijker dat het bij MFO wat Rome betreft om de centen gaat. Letterlijk om de centen, want het stadium van de dollars lijkt voorbij. Als gevolg daarvan is een plan gemaakt, dat ervoor moet zorgen dat het aantal ongelukken met voertuigen afneemt en dat de persoonlijke veiligheid van iedereen moet vergroten. In dat plan staan een aantal maatregelen, die voor iemand die zich altijd aan de regels houdt, niet zoveel gevolgen heeft. In het algemeen zullen mensen van ons contingent er niet zoveel gevolgen van ondervinden. Toch zijn er wel een paar merkbare veranderingen. Allereerst wordt de maximumsnelheid op de MSR verhoogd van 60 naar 70 km/u. Daarvan zullen we niet zoveel merken. Wat echter wel een grote invloed op ons reilen en zeilen heeft, is dat in plaats van nu elfen, het nu al vlak na zons

ondergang (nl. bij duisternis) verboden is te rijden in een MFO-voertuig. Dienst vormt daarop uiteraard een uitzondering. Het directe gevolg is, dat de plezierrijes naar Arish niet meer zijn toegestaan. Slechts de contingents-commandant kan ontheffing verlenen. Tenslotte zij vermeld, dat de straffen voor snelheids-overtredingen en het rijden zonder veiligheids gordel om, aanzienlijk zijn verzwaaard. Ook bijrijders zijn strafbaar in een aantal gevallen. Het is dus oppassen geblazen! Maar nogmaals, iemand die zich altijd al aan de regels hield (en deden we dat niet allemaal?) merkt weinig van deze strengere regels.

Nu Rome het niet voor elkaar heeft gekregen tijdig voor vervanging te zorgen voor de verbindingsmensen en de marechaussee, is de Force zelf bezig met een interim-oplossing. Rome heeft beloofd zes burgers aan te trekken om het verbindingscentrum draaiende te houden. Maar voordat deze mensen er zijn, is het ver voorbij eind januari. Dus wordt een tijdelijke oplossing gezocht in verbindingsmensen van andere contingenten. Vandaag sluit de opgavetermijn van de



contingenten, dus volgende week is er wellicht meer nieuws te melden. Voor wat betreft het postkantoor is er een oplossing gevonden. Het grote struikelblok blijft voorlopig de marechaussee. Er zijn een viertal landen benaderd om een MP-eenheid te leveren, maar zelfs al zou vandaag een (of meerdere) landen 'ja' zeggen, dan duurt het nog minstens zes maanden voordat deze mensen er werkelijk zijn. Dus ook hiervoor zal een interim-oplossing gezocht moeten worden. Wellicht komt er ergens volgend jaar toch een nieuwe politie-eenheid bij de MFO, mogelijk een combinatie van mensen van verschillende nationaliteiten. Ach, Noren, Zweden, Denen en Finnen kunnen redelijk met elkaar samenwerken.

Als laatste wil ik iedereen een erg vrolijk kerstfeest toewensen en daarna veel zin in sporten om het er allemaal weer af te krijgen.

Rij en wees voorzichtig!

Sjaak Liebrechts.

Wist U Dat:

- Sheila's duikspullen zijn gestolen
- Zij nu niet meer kan duiken
- De FMPU wel in de zaak is gedoken
- Erwin L. na het eten vaak even gaat rusten,
- Hij dan meestal pas 's nachts wakker wordt.
- Bart ontzettend blij is met zijn Varta lampje
- Hij nu diepe inwendige onderzoeken kan doen
- Bart tijdens de koffie les geeft in buitenbaar moederlijke zwangerschappen
- Sjaak L. hier niets van begrijpt
- Hij denkt dat het ging over BUITENECHTELIJKE zwangerschappen
- Bren B. video op zijn kamer heeft
- Hij daar vette films ligt te kijken.
- De dokter tijdens zijn vele FMPU koffie pauzes vaak wordt gestoord
- Hij meestal na 5 (vijf!) minuten al wordt opgepiept
- Hij hier tijdens de nijlcruise geen last van had
- Hij zo nu en dan zelfs minzaam naar het hardwerkende plebs op de oever zwaaide
- Rob E. binnen 5 minuten nadat hij zijn vrouw had opgehaald, de binnenspiegel van de auto eraf was.
- Dit volgens geruchten niet kwam door het stuurslot, maar zij wel hoge hakken droeg
- Jos het moeilijk heeft met moeilijke woorden
- Hij bv. niets begrijpt van SLEUTELFUNCTIENARISSENVERGADERING
- Hij bij voorkeur spreekt van sleuteldingsfigurenvergadering
- Jacqueline door de Egyptenaren op dertig jaar wordt geschat.
- Dat het volgens hen door het roken komt.
- Bren volgens ons pas negentien jaar oud kan zijn.
- Hij er toch minstens ook als dertig uitziet.
- De majoor al 3X de baan heeft opgezocht.
- Hij beweerd volgens een erg vlak schema te lopen.
- Dat vlakke volgens ons slaat op uitgeput op bed liggen.
- Hij zijn snor heeft afgeschoren om gewicht te verminderen.
- Wil hij nu ook dertig lijken?
- Is hij daarom misschien gaan hardlopen?
- Er moeilijke tijden voor sommigen aanbreken.
- De jonge jenever en Amaretto zijn op.
- Het nog een maand duurt voordat de voorraad wordt aangevuld.
- De wastafel in de koffiekamer van de station lekt.
- Niemand een zeevaart-opleiding heeft.
- Ton met vakantie is.
- We niet weten hoe het nu verder moet.
- Het OVERMORGEN pas weekend is